
En omgång stryk

Jag minns det var i mitten av 1930-talet. Jag var väldigt trött på skolarbetet. Varenda dag skulle man gå till den där kyrkskolan. Det var då som en plan började ta form i mitt huvud. Tankarna hade väl funnits där tidigare, men nu skulle det äntligen ske.



Jag hade ätit frukost och mamma hade lagt ner smörgåsarna i ryggsäcken bredvid skolböckerna. Vi var fyra syskon som följdes åt på vägen till kyrkskolan. Jag sa åt min äldre bror som också gick för skollärare Albert Andersson. "Säg till magistern att jag har röda hund, annars får du spö" hotade jag brorsan. Han var lite rädd för jag var den som var starkast av oss två, så han sa åt magistern att jag var sjuk.



Jag skyndade mig ner till bron vid gamla Born och inväntade knackarbåten med pråmsläpet.

Just då den på sitt långsamma sätt gled under bron hoppade jag ner i slighögen. Det blev ett par turer fram och åter mellan Långnäs och Hofors per dag. Vädret var bra och smörgåsarna likaså. Jag fick skynda mig hem så jag var hemma lagomt då de andra kom från skolan.



Det var roligt att åka pråm i en veckas tid, men allt roligt har ju ett slut. En dag träffade mamma magistern i en affär upp på Yttre Hofors och han frågade om jag blivit bättre i röda hund. "Det är inget fel på Göran" sa mamma. På detta vis avslöjades en vecka skolk från skolan och jag fick en omgång stryk av pappa och det fick även brorsan som ljög för magistern. Men trots svedan i baken hade de varit en bra vecka.

Författare okänd.

Berättelsen finns i Hofors Hembygdsförenings Arkiv

