

Sill- och kapock-kassan

Att kassor och föreningar kan få egendoms-
liga namn känner vi alla till. Ett sådant fall
var "Sill- och kapock-kassan" i Hofors,
vilken haft en stor betydelse för gamla
Hofors.

Vi förflyttar oss en 70 år tillbaka i tiden.
Chef för Hofors var då den människovän-
lige humoristen och kärnkarlen major Gösta
Lillieböök. Det militära låg honom i blodet

och han fordrade också att arbetet skulle gå
efter militäriskt mönster. Varje morgon fick
arbetarna ställa upp på "Stallbacken", då
han gav sina order om dagens arbete. Signa-
turen vet inte om det var majorens förkärlek
för sitt gamla yrke eller om det var någon
behjärtansvärd tanke som besjälade honom,
då han tog hem utrangerade militärkläder
och särskilt uniformskappor vilka gick under



*Mangelkassans nuvarande
kassör Axel Skoglund i
samtal med ordf. Gion-
nar Källberg i mangel-
boden*

namnet "Kapoek". Dessa såldes för en billig penning till arbetarna. En del använde de köpta kläderna som de var, andra sydde om dem till rockar och även kappor, ty tyget var av slitstark kommis. Det har även berättats, att av uniformskappornas foder gjordes klänningar till barnen. På denna affär blev det en liten avans och då majoren även tog hem halva vagnslaster med sill, som sedan delades mellan arbetarna, uppstod också här ett litet överskott, som slogs tillsammans med kapoek-kassan, vilken därmed fick namnet "Sill- och kapoek-kassan".

Denna kassa blev till välfärd för samhället. Sålunda inköptes av kassans medel en likvagn och en åktrilla — välbehövt då begravningsplatsen var Torsåker ända till 1909. Vidare inköptes ett par manglar vilka är i bruk än idag och vilkas förvaltning är kassans nuvarande uppgift. Kassan har också döpts om till "Mangelkassan".

Även den som kommit i ekonomiskt trångmål kunde få lån eller hjälp ur kassan. Då Hofors i början av seklet fick egen kyrkogård med åtföljande klockstapel, gjordes på ett möte anhöllan om att få pengar ur kassan till en kyrkklocka. Då begärde en av de gamla arbetarna ordet och sa: "Jag vill inte då jag dör och skall begravas att kyrkklockan skall ringa: 'Sill och kapoek, sill och kapoek'."

Någon kyrkklocka blev det inte heller från kassan.